

Kerstprogramma

De Zoon van David

Openb. 5:5

Jes. 53:7



2021

Organist: Jan Rozendaal

Let op! U wordt verzocht stil te worden als het koor voor in de kerk klaarstaat!

Intro door het kinderkoor:

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
werd G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

Het volk dat in duisternis wandelt

Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
En de heerschappij rust op Zijn schouder en Men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.

Samenzang met koor: Psalm 98 (ritmisch)

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Opening en gebed door Ds. C. Sonneveld

Schriftlezing: Mattheüs 1 : 16 – 25 (+16)

16. En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.

17. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de Babylonische overvoering zijn veertien geslachten, en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn veertien geslachten.

18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus: Want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

19. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

20. En alzo hij deze dingen in den zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want Hetgeen in haar ontvangen is, Dat is uit den Heiligen Geest.

21. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende:

23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

24. Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen,

25. En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaar had, en heette Zijn Naam JEZUS.

Zingen: Psalm 132: 7 en 11

Tot staving van de waarheid, deed
De HEER', Die van geen wank'len weet,
Aan David enen duren eed:
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon
eens zetten op uw glorietroon

Daar zal Ik David, door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
'k Heb Mijn gezalften knecht een licht,
Een held're lampe toegericht.

Opzeggen(-12)

Spreekstem:

Te Nazareth in Galilea
Komt op des Heeren hoog bevel
Een knecht Gods bij de maagd Maria.
Het is de engel Gabriël.

Spreekstem:

De engel zegt haar niets te vragen,
want Hij, Die straks geboren wordt
zal Zoon des Allerhoogsten wezen;
Zijn Koninkrijk duurt onverkort.

Spreekstem: Mattheüs 1 : 20b

Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want
Hetgeen in haar ontvangen is, Dat is van de Heilige Geest.

Spreekstem:

In eeuwigheid zal Jezus leven.
God Zelf zal Hem eens Davids troon
en 't huis van vader Jakob geven.
Waar Hij zal heersen als Gods Zoon.

Spreekstem:

Want God kan immers alle dingen;
't Is kracht van Hem, die z 'ondervindt
Hij zal haar met Zijn Geest omringen.
Als Vader van dit heil'ge Kind.

Bijbelse vertelling door ouderling Rosbergen

Zingen: Psalm 132:12 *(onder begeleiding van Wilson Stam op het orgel)*

Wat vijand tegen hem zich kant,
Mijn hand, Mijn onweeraanb're hand,
Zal hem bekleên met schaamt' en schand;
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op 't hoofd van Davids groten Zoon."

Opzeggen (+12)

Spreekstem:

De komst van de Heere Jezus is voorzien. Heel duidelijk is de profeet Jesaja als hij zegt dat het koninkrijk van David geen einde zal hebben.

Spreekstem: Jesaja 9 : 5 en 6a

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk.

Spreekstem:

De Heere heeft beloofd Zijn Zoon te zenden. De profeet Jesaja heeft deze heerlijke belofte aan koning Achaz mogen vertellen:

Spreekstem: Jesaja 7 : 13a en 14b

Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUEL heten.

Zingen: lofzang van Maria : 1

Mijn ziel verheft Gods eer
Mijn geest mag blij den Heer'
Mijn Zaligmaker noemen.
Die in haar lagen staat
Zijn dienstmaagd niet versmaad,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Opzeggen (-10)

Spreekstem: Jesaja 11: 1

Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouden tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.

Spreekstem:

Een rijsje is een takje, dat opkomt op de plaats waar eens een grote boom heeft gestaan. De boom is omgehakt.

Spreekstem:

Van het geslacht van Isai, de vader van David, is niets meer te zien. Maar dan komt de Heere Jezus; als een takje uit de omgehakte boomstronk.

Muzikaal intermezzo (-12, +12, +14) o.l.v Rebecca Rozendaal

Heerlijk klonk het lied der eng'len

Lofzang van Maria

Hoor d'eng'len zingen d'eer

Vrije vertelling door mevrouw Swijnenburg

Zingen: Lofzang van Maria: 3

Hoe heilig is Zijn Naam!

Laat volk bij volk te zaâm

Barmhartigheid verwachten;

Nu Hij de zaligheid,

Voor die Hem vreest, bereidt,

Door al de nageslachten.

Sluiting door een ouderling

Zingen: Ere zij God

Ere zij God in de hoge,

Vrede op aarde,

In de mensen een welbehagen.

Amen.

U wordt verzocht om weer te gaan zitten en het sein van de koster om te vertrekken af te wachten. De collecte vindt u bij de uitgang.

*De gezamenlijke verenigingen wensen u een
gezegend en voorspoedig 2022 toe!*